

Διακήρυξις

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ “ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ”

Μέ τό δικαίωμα εἰς τήν φυσικήν μας ὑπαρξιν καί τήν αξιοπρέπειαν τῆς πατρίδος μας, εμεῖς τό γένος Ἕλληνες πολῖτες, υποχρεούμεθα νά καθάρωμεν τήν ιεράν γήν μας, ἀπό τούς ἀσύμβατους –ισμούς καί τούς κακοῦς κυβερνήτας !

Διδαχτήκαμε ἀπό τήν ἱστορίαν καί ἀπό τήν παρούσαν κατάστασιν , πώς ο εχθρός διέλυσε, εκυρίευσε, υπέταξε λαόν καί πνεύμα!

Καί ο εχθρός κατακτητής εἶναι ἀκόμα ἐδῶ! Εξουσιάζει τήν Πατρίδα μέ ὄπλο τά γνωστά πολιτικά κόμματά του!

Εἴμαστε ἱστορικά τό τελευταῖον αἷμα τοῦ ἔθνους . Εἴμαστε ἡ τελευταία ἐλπίς διὰ τόν ἄνθρωπον, διὰ τήν Ελλάδα!

Ἡ δύναμίς μας εἶναι ἀρκετή νά σηκώσει τό βάρος τῆς κληρονομιάς, νά ἀλλάξει τήν μοίραν μας, νά κτίσει τήν νέαν, ἐλευθέραν καί αὐτοδύναμον Ελλάδα!

Πειθόμενοι εἰς τούς νόμους τῆς Πατρίδος καί ὅπως τό καταστατικόν μας ορίζει, – ουδεμίαν σχέσιν ἔχομεν μέ ἀσύμβατους–ισμούς διεθνιστικοῦ χαρακτήρα –, ἰδρύουμε κόμμα Ἑλληνικόν ὑπό τόν τίτλον “ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ” μέ ὅλα τά πατριωτικά στοιχεῖα ἵνα ἐλευθερώσουμε τήν χώραν!

Μέ πολίτευμα τήν Δημοκρατίαν, ελάτε νά πάρουμε τήν ἐξουσίαν εμεῖς, νά πάρουμε τήν Πατρίδα εἰς τά χέρια μας εμεῖς, ελάτε νά ἐπαναφέρουμε τά ιδεώδη καί τάς μεγάλας ἀξίας εἰς τόν φυσικόν τους χώρον !

Ἐμπρός γιά ἓνα δικό μας σύστημα. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν
!! [Πολιτικόν, Οικονομικόν, Κοινωνικόν, Θρησκευτικόν

]

Εμπρός νά αλλάξουμε πρώτα τούς κακούς κυβερνήτας!
Έχουμε τήν δύναμιν, έχουμε τήν γνώσιν , μπορούμε νά
κυβερνήσουμε τήν χώραν μας!

Ελάτε όλοι μαζί, μάς ανήκει αυτή η γή, είναι η
κληρονομιά μας, είναι τό μέλλον μας, είναι η ελπίς
μας, είναι η Πατρίς μας!!

ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΣ ΠΛΑΤΑΙΑΣ ! ! !